

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog

tirsdag den 3. marts 2009

Til stede: Arne, Bernt R., Dines, Finn, Freddie, Hans, Kirsten, Helge, Jakob, Karen, Karin A., Karin B., Kurt B., Lars, Leif, Yvonne, Palle, Peter K., Peter J., Sven Jean, Uffe, Keld samt Søren H.

Afbud: Sven T., Bernth I., Erik, Flemming, Lone, Frants og Ingelise

Desuden manglede: Benny, Bjørn, Kurt F., Mette H., Rasmus, Rita og Susan

Nyt fra reservatet

Nordligste område (Stubodde)

Arbejdsgruppen har siden sidste møde udført en større rydning af tjørn i det allernordligste område ved vejen til Stubodde. Tjørn er ryddet og brændt, og der er plads til et nyt hegn. PODA hegn starter d. 10/3 på at opsætte en ny hegnslinje i kanten af vejen på baggrund af nogle af de eksisterende materialer. Via Lars Munk koordineres det sådan, at der møder en fra arbejdsgruppen op, som sætter John fra PODA hegn i gang.

Der er blevet opsat et skilt ved vejen ud til Stubodde, som ifølge Sven Jean formodentlig henviser til adgangsbegrænsningen til Hyllekrog og derfor er stærkt misvisende på stedet. Uffe og Dines lovede at undersøge sagen. Efterfølgende har Leif C. meddelt, at skiltet *ikke* var lovligt sat op, og at det vil blive fjernet.

Redekasser

Leif C. og Jakob har lavet 20 redekasser, der kan opsættes i det område, hvor Erik H. har fældet omkring nogle store træer. Fem personer fra gruppen har meldt sig til at hjælpe med opsætning og til at følge op på ynglesucces. Leif C. koordinerer gruppens arbejde.

Vandstand

Leif oplyste, at der sandsynligvis er brug for et nyt stigbord nord for Billitse mølle, da der er fare for, at det eksisterende ikke kan bevares som følge af, at broen er meget skrøbelig og muligvis står foran en renovering. Dertil er der afløbsproblemer fra Eriks kloak.

Der er lavet forsøg med isætning af skot i de to stemmeværker henholdsvis nord og syd for Billitse Mølle. Syd for møllen med en anslået vandstandsstigning på 30 cm. Der er en meget gunstig effekt på fuglelivet.

Traktor

Helge R. og Dines har udført et meget stort og fint stykke arbejde med at opsøre en brugt traktor til arbejdsgruppen. Valget er faldet på en Ford årgang 1992, 4 WD, 78 hk og 4 cylindre. Dertil er der købt en såkaldt slagleklipper på 1,8 m i bredden, som arbejder på siden af traktoren. Der mangler endnu et sted, hvor maskinen kan holde, men Dines mente, at der er flere åbenlyse muligheder tæt på området.

Vi talte om, at traktoren skal køres af et fast team i gruppen, som er vant til at køre traktor og som har forstand på maskiner. Der skal udvises stor agtpågivenhed. Dines fortalte, at traktoren skal forsikres. Fugleværnsfondens sekretariat sørger for, at dette sker.

Rynket rose

Dines foreslog, at slåmaskinen bruges til at bekæmpe de mange bevoksninger af rynket rose på Hyllekrog. Hans F. synes godt, at man kan se lidt mere positivt på roserne, da de er gode ynglepladser for småfugle, og hyben er føde for bl.a. grønirisk. Synspunktet blev noteret, men der var alligevel overvejende stemning for, at roserne skal bekæmpes, som det også er anbefalet i plejeplanen.

Afgræsning

Afgræsningen i Saksfjed og på Hyllekrog forsøges udlagt til økologi. Kurt foreslog at kontakte Knuthenlund, som er i færd med at oparbejde en stor økologisk besætning af får og geder. Leif C. glædede sig over indkøbet af den nye traktor, idet vi nu kan supplere afgræsningen med afpudsning med slåmaskinen.

Arbejdsopgaver:

- Bjørneklo rodstikkes på nordsiden af vejen ved stubodde
- Rudis tidligere fårehegn bør efterses og om muligt istandsættes, så engen kan afgræsses
- Traktor anvendes til afpudsning af område med lysesiv
- Der skal slås pæle i ved sten på det ryddede stykke
- Vedligehold af Ninas Hus i august

Arbejdsdage:

- 28. marts Istandsættelse af Rudis hegn, afbrænding ??
- 3. maj Stikning af bjørneklo, pæle ved sten m.v
- 19. juli Indsamling af skrald på Hyllekrog
- 8. august Ninas Hus

***Tak for et godt møde – og venlig hilsen
Søren.***

Stubodde

Efter mødet, hvor vi jo talte en del om vej, hegn og bjørneklo ved Stubodde, har jeg gjort en iagttagelse, som muligvis ikke er ny for alle. Stubodde har - inden diget blev bygget - formodentlig været en odde på Lollands sydkyst. Ud fra gamle kort ser det ud som om der fra Stubodde har løbet en sandrevle mod syd til Stenersholm mod syd. Denne sandrevle er skrænten ovenfor digegravene. Dette sted er et af de mest spændende botanisk set. Det skyldes sandsynligvis, at jordbunden er anderledes end de omkringliggende jorder, som før har været havbund. Vedhæftet dette referat finder I det historiske kort.

